

בזמן ובמקום הזה: נקודת מבט בודהיסטית

אי סדר. זו המילה המאפיינת את מצב העולם כיום.

כאזרחי העולם הזה, האם עלינו לשנוא אחרים בגלל שאחרים נראים שונים מעצמנו, מחזיקים בדעות שונות, מאמינים באמונות שונות, חיים במדינות שונות, או מגיעים מרקע שונה ומנסיבות שונות? האם ההבדלים הללו אינם השטיח הנפלא והטבעי של כוכב הלכת המגוון הזה?

Namumyōhōrengekyō זה השם של טבע הבודהה בכל יצור חי. אין טבע בודהה שונה עבורי ואחר עבורך. או אחר לאנשים בעלי כושר גופני ושונה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. לא אופי בודהה שונה עבור בודהיסטים, נוצרים, מוסלמים, יהודים, הינדים וכו'. גם לא שונה עבור מרכז אמריקאים, צפון אמריקאים, אפריקאים, אסייתים, אירופאים וכו' ושונה עבורי או עבורך. אין שונה עבור צמחים ובעלי חיים, מים ואוויר; וגם לא טבע בודהה שונה עבור השמש, הכוכבים או היקום כולו. יש רק טבע בודהה אחד. Namumyōhōrengekyō - המשמעות היא שכולנו קשורים.

מכיוון שלכולם יש טבע בודהה, ולכן לכולם יש את אותו פוטנציאל להפוך לבודהה, כאשר אתה הורג מישהו, אתה הורג את הבודהה. כשאתה מזלזל במישהו, אתה מזלזל בבודהה. כאשר יש לך בוז למישהו, אתה בוז לבודהה.

Namumyōhōrengekyō הוא חוק בודהיסטי. זהו החוק המיסטי של סיבה ותוצאה. בנוסף לטבע הבודהה הזה, כל החיים שווים ונצחיים. זוהי הוראת הבודהיזם. זה לא משנה אם אתה מאמין או לא, זו רק עובדת החיים. איש אינו מעל החוק הזה; איש אינו פטור מפעולת החוק הזה. חיינו נקבעים על ידי סיבות - מחשבות, מילים ומעשים - שאנו עושים. מאגר הסיבות הזה הוא מה שמכונה קארמה. על בסיס יומיומי, אנו יוצרים לעצמנו קארמה טובה ורעת ללא הרף. הבודהה אמר, "אם אתה רוצה להבין את הסיבות שהיו קיימות בעבר, הסתכל על התוצאות כפי שהן באות לידי

ביטוי בהווה. ואם אתה רוצה להבין אילו תוצאות יבואו לידי ביטוי בעתיד, הסתכל על הסיבות הקיימות בהווה". משמעות הדבר היא, שיתכן שבחיים הבאים, כל אחד מאיתנו יוכל לחוות את אותה חוויה כמו מהגרים הנמלטים מתנאים נואשים, בין אם זה נובע משינויי אקלים, או אלימות, במרכז אמריקה, במזרח התיכון, באפריקה או במקומות אחרים .

... "אם מוחם של האנשים לא טהור", כתב הבודהה, "גם ארצם טמאה, אבל אם מוחם טהור, כך גם אדמתם. אין שתי ארצות, טהורות וטמאות בפני עצמן. ההבדל טמון אך ורק בטוב או ברע של מוחנו."

הבודהיזם רואה את כל החיים כטובים במהותם, שכן לכל החיים יש טבע בודהה. אבל בתוך כל החיים כלולים גם עולמות הגיהנום, החמדנות, הבהמיות והכעס. כבני אדם, יש לנו בחירה בין לבטא את המוח והלב של הבודהה שלנו, או לבטא את הטבע הנמוך שלנו. נכון לעכשיו, הטבע השפל וההרסני במין האנושי גובר בדומיננטיות, וגורם לנו לאבד את המוח הטהור שלנו ואת האדמה הטהורה.

זה צריך להיות חובה עבור מנהיגי העולם לבלות זמן בתחנת החלל הבינלאומית. אם הם היו מסתכלים על כדור הארץ מנקודת התצפית הזאת הם לא היו רואים שום גבולות. במקום זאת, האם הם לא יתפעלו מכל החיים האלה כשהם חולקים את כוכב הלכת האחד הזה במערכת שמש בלתי מיושבת התלויה בחלל אינסופי? בכך, האם הם לא יבינו שאנחנו, בזמן ובמקום הזה, כולנו קשורים, וחייבים לדאוג ולטפל בכוכב זה וזה לזה?

אף על פי כן, זה תלוי בכל אחד מאיתנו לשקול ברצינות את מעשינו, המילים והמחשבות שלנו מכיוון שהם מתועדים לצמיתות כקארמה שלנו. הקארמה האינדיבידואלית שלנו והקארמה הקולקטיבית שלנו לא רק משפיעות על עצמנו, על הקהילות שלנו, על המדינה שלנו ועל האנשים שלנו, אלא גם קובעות את הכדאיות של הפלנטה שלנו.

Udumbara Foundation